

Inhoud	blz.
Een nieuwe jas	1
Nieuws uit de gemeenten	2
Gemeente Sappemeer-Noordbroek	2
Verslag kerstmiddag	2
Van de kerkenraad	3
Gedicht: Weg	3
Week van gebed en eenheid 2023	3
REGIONAAL NIEUWS	4
Wereld-broederschapdag 2023	4
Project Regiokrant	5
BERICHT VAN INLIA	5
Geen Henk of Piet, maar Mohammed	5
EN DAN NOG DIT	6
Hoe goed is het	6
AGENDA van activiteiten in het GDS-gebied	7
KERKDIENSTEN	8
Sappemeer-Noordbroek	8
Kopij volgende blad	8

EEN NIEUWE JAS

⁵Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, ⁶want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. ⁷Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, ⁸maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. ⁹Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt ¹⁰en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. (Kolossenzen 3: 5-10)

Een klein stukje uit een brief van Paulus (en Timothiüs) aan de gemeente in Kolosse.

Kolosse, een stad die ongeveer 160 km ten Oosten van Efeze lag. In west Turkije. Deze gemeente is gesticht door een bekeerling van Paulus, ene Epaphras uit Efeze. (Kol.1, 7)

De Paulinische brieven werden allemaal geschreven naar aanleiding van een probleem dat in die betreffende gemeente was ontstaan. Zo ook hier. Kolosse was in die tijd een goed bereikbare stad met veel cultuur, met als gevolg dat de stad sterk beïnvloed werd door het Hellenisme.

Voor een goed begrip even dit: Hellenisme, heeft weinig of niets te maken met ons begrip “hel”. Het woord komt van Hellas en dat is de naam van Griekenland, zoals u mogelijk al wist. (In ieder geval alle postzegelverzamelaars).

Het Hellenisme was een cultuur met meerdere goden, zoals de hemellichamen en natuurkrachten.

De Christenen echter hebben, in navolging van het Jodendom, een monotheïstische cultuur, ze hebben dus maar één god.

Aangenomen wordt dat een bepaalde stroming van de Hellenistische filosofie grote invloed dreigt te krijgen op de christelijke gemeente. Bovendien werd in de wijsbegeerte van die tijd heftig gediscussieerd over de samenhang van de wereld en de mogelijkheid dat deze uit elkaar zou vallen. Het einde der tijden dus!

Of het tot gevolg had dat men meende dat de wereld heel snel zou vergaan, weet ik niet, maar we kunnen wel concluderen dat men het met de zeden niet zo nauw nam. Men dacht waarschijnlijk: “Maak nu nog iets van het leven, geniet er op los, want als de wereld vergaat is er voor ons ook niets meer te redden. Dan is alles voorbij!”

Aan de andere kant waren er ook weer leraren die van de mensen eisten dat zij zich aan de vasten hielden en het lichaam kastijdde door middel van ascese.

{Ascese (van het Griekse 'askèsis' = oefening) is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelfzucht toe te passen. Het gaat soms gepaard met zelfkastijding.}

Zoals ik al zei: “Kennelijk viert in Kolosse de seksuele vrijheid, en het daarbij behorende egoïsme, hoogtij” en voeren sommige wijsgeren daar strijd tegen.

Ook Paulus, de schrijver van deze brief, hij neemt duidelijk stelling tegen de opvattingen van de mensen in Kolosse. Maar dan vanuit een heel ander gezichtspunt.

Om te beginnen zegt Paulus dat de wereld vast niet uit elkaar zal spatten. Dat kan gewoon niet omdat Christus Jezus alle kwade machten, ook de kosmische machten, heeft overwonnen.

Ze hebben geen macht meer. Er is wel één voorwaarde.

De mensen moeten afstand nemen van die godloze cultuur.

Nou ja, godloos was het niet helemaal, maar wel goddeloos.

Ze moeten leven vanuit het feit dat christenen door hun doop ‘vernieuwde mensen’ zijn geworden, in Jezus Christus. Omdat je een ander mens bent geworden.

Vroeger deed je dat ook allemaal mee, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en hebzucht, maar dat moet je nu allemaal laten varen.

Sterker nog ook woede en drift, vloeken en schelden en niet te vergeten bedriegen, het behoort alles bij de oude mens die je afgelegd hebt.

Het is alsof je een jas uitdoet en een nieuwe weer aantrekt.

Je mag ‘leren’ van je falen en daarna de oude besmeurde jas afleggen en een schone nieuwe jas weer aandoen.



Natuurlijk komen ook daar weer smetten en vlekken op, wij zijn nog niet volmaakt!
Maar steeds weer opnieuw mag je die vuile jas uitdoen en een nieuwe aantrekken, in Jezus' naam!
Al het kwade in jezelf moet je proberen uit te bannen.
En dus, zegt Paulus, . . . als jullie weer de fout zijn ingegaan, keer terug op je schreden, want er is altijd een weg terug. Dat is steeds opnieuw de boodschap. Zo was het toen en zo is het nu, vandaag de dag, nog!
Geen gemakkelijke opgave, maar wel een hele troost.

Gerard Iwema

NIEUWS UIT DE GEMEENTEN

Sappemeer-Noordbroek

VERSLAG KERSTMIDDAG

Dinsdag 20 december 2022 vierden wij, met onze kleine Doopsgezinde gemeente de jaarlijkse Adventsmiddag in de bovenzaal.

Hier stond een Kerstboom met wensbriefjes van bezoekers van de Kerstmarkt. De kaarsen brandden. Atsje opende de middag met een toepasselijk woord.. Ze vertelde daarna over de ervaringen en het enthousiasme van de bezoekers van de Kerstmarkt, die zich konden warmen aan de kerstvuren en gratis snert, Glühwein en chocolademelk kregen.

Willem las een zelfgeschreven kerstverhaal voor, waaruit duidelijk zijn geloof en vertrouwen sprak. Ondanks de drukte van de verhuizing had Marike nog de gelegenheid gehad om te oefenen op de accordeon. Zij begeleidde het zingen van de liederen. Janny, Gerlof en Yktje lazen een gedicht voor. Onder het genot van een kopje thee en de gebruikelijke traktaties was de middag zo voorbij.

Yktje Schreuder

VAN DE KERKENRAAD

Aller eerst nog de beste wensen en een warm en gezond 2023 jaar. We hebben een bewogen jaar achter ons gelaten ...met oorlog , geweld , armoede , wij en zij denken en dan nog de aardbevingsproblematiek en de energieproblemen en de klimaatcrisis .

We hebben de taak om een aantal zaken anders te gaan doen en laten we dan gaan beginnen met het licht en warmte door te gaan geven aan onze medemensen.

Om ons dichterbij elkaar te gaan brengen en omzien naar elkaar niet alleen in de Gemeente maar ook daar buiten.

De kerstmarkt van afgelopen jaar was alvast een start voor het thema omzien naar elkaar en dat willen we blijven uitdragen.

Afgelopen zondag kwamen we voor de eerste keer in 2023 weer samen in de bovenzaal

Deze viering verzorgd door eigen leden was een succes.

Het thema van de week van gebed werd door Marieke en Maria en Jan en Jannie Wehrmeyer voorbereid. Doe Goed -Zoek Recht.

Het was een boeiende ochtend waar de woorden verbinden en solidariteit ons dichterbij elkaar brachten. Marieke speelde het Nieuwjaars lied "God heeft het eerste woord". En een van de voorkeursliederen van Martin Luther King: In Christus is noch west nog oost.

We sloten de bijeenkomst af met koffie en rolletjes met slagroom.

Weg

Zijn wij onderweg naar 'iets'
Of is het maar een reis van niets
Leven tussen vreugd en pijn
zou dat werkelijk leven zijn

is het levenzomaar leven
of een deel van' t groter plan
soms kom iets eeuwigs tegen

en heel even denk je dan:

dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit wat al gestorven is.....

Toon Hermans

Week van gebed voor de Eenheid 2023

De Week van gebed ligt weer achter ons. Zoals andere jaren waren er op vijf avonden gebedsdiensten in verschillende kerken; iedere kerk had de dienst voorbereid met een voorganger uit een andere kerk of gemeente.

Zo kwam de week eruit te zien:

Maandag: Katholieke kerk met een voorganger uit de Baptistengemeente Beukemastraat

Dinsdag: Doopsgezinde kerk met een katholieke voorganger

Woensdag: Gereformeerde kerk vrijgemaakt met een voorganger uit de PKN

Donderdag: Nieuw-Apostolische kerk met de voorganger van de Baptisten gemeente Erasmusweg

Vrijdag: Kerk van de Baptistengemeente Erasmusweg met de voorganger van de Vrijgemaakte gereformeerde gemeente

We waren heel benieuwd hoe na de jaren van Corona de opkomst zou zijn. Ik hoorde dat er over vijf avonden verdeeld ongeveer vierhonderd mensen aan de gebedsdiensten hebben deelgenomen. Er waren mensen die alle avonden kwamen, maar er was ook een grote wisseling van aanwezigen.

En de koffie en thee naderhand maakt gesprek met onbekenden of bekenden uit andere kerken mogelijk.

Dit jaar was er speciale aandacht voor ongelijkheid en racisme; een thema aangedragen door de kerken van Minnesota. Niet toevallig dit thema: in de afgelopen jaren waren daar grote onlusten in verband met het overmatig politiegeweld t.a.v. gekleurde mensen.

Om de gelijkheid van de rassen uit te drukken ging dit jaar van kerk naar kerk een banier mee – een vlagvorm die in Japan en Nepal vaak als gebedswimpel voorkomt. Het ontwerp was van de in Nederland geboren Frederick Franck. Hij woonde later in Amerika.

De banier heeft vijf banen die de verschillende rassen vertegenwoordigen: bruin, geel, rood, wit, zwart. Boven in de top zijn de banen met elkaar verbonden. Daaronder wapperen ze vrij om in de wind te waaien naar eigen aard. Geen van de banen is nummer één, geen is hoger dan de andere. Elke baan is dubbel: mannelijk en vrouwelijk.

Een banier is buisvormig; midden in de buis was een groene wimpel: de aarde, die ons allen draagt.

Deze banier hebben Maria en ik meegekregen toen we uit het zuiden vertrokken. In Eindhoven waren we verbonden met een klein groepje van de Zusters van Schijndel die uitgeprocedeerde vluchtelingen opvingen die in hoger beroep waren gegaan tegen de beslissing en in tussentijd geen plek hadden om nader onderzoek af te wachten.

We hebben deze banier al eens eerder gebruikt toen we uitgenodigd waren door de Turkse gemeenschap in Hoogezand en Sappemeer.

Bij onze verhuizing kwamen we de banier weer tegen en we waren blij dat deze weer zichtbaar werd als uitdrukking van gelijkheid.

Ik kan genieten van de avonden in de verschillende kerken, verschillende voorgangers en heel wisselend publiek. Er zijn ook gebruiken en woorden die vragen oproepen, maar dat is juist wel interessant.

Er was ook een lied uit de Opwekking dat we iedere avond zongen. In de Katholieke kerk en in de Doopsgezinde kerk konden we met orgelbegeleiding zingen; in de andere kerken was er een beamer die bij dit lied gebruikt werd. Ik was blij met de orgelbegeleiding; voor mij is het zingen dan dichterbij bidden.

De evaluatie moet nog plaatsvinden, maar de kans dat we op deze wijze doorgaan is groot.

Marieke Hutschemaekers

REGIONAAL NIEUWS

WERELD BROEDERSCHAPSDAG 2023

Op zondag 22 januari was de jaarlijkse world-fellowship-day. Deze keer werd dat in ons gebied in Middelstum gevierd, in het prachtige, net gerenoveerde, oude kerkje.

Op 22 januari werd de eerste wederdoper gedoopt in Zurich, Zwitserland. En dat vieren we ieder jaar. Het thema dit jaar was "Jezus Christus, onze hoop". En dat is een thema waar ik als Nederlandse doopsgezinde toch niet zo goed mee uit de voeten kan, ik krijg er altijd een beetje jeuk van.

Voorganger Nick Everts had dat prachtig opgelost. Hij startte de dienst als Conrad Grebel, compleet met bijbehorend pak en hoed. Grebel vertelde over het moment dat hij besloot zijn jongste kind niet te laten dopen, een radicale stap in die tijd.

Daarna begon Nick met een spelletje Jenga, een spel waarbij voor je een toren van blokken staat. Telkens moet een deelnemer aan het spel een blok weghalen. Het spel stopt als de toren is omgevallen, degene die het laatste blok kon verwijderen zonder de toren te laten vallen, is winnaar.



Eigenlijk zijn de doopsgezinde gemeenten misschien ook wel bezig met een Jengaspel. Telkens valt er weer een blok weg in de gemeente, een koor verdwijnt, de zondagschool, de zusterkring, de secretaris enz. Uiteindelijk valt een gemeente om. Het lijkt er op dat de gemeente die het langst overeind blijft het eindspel wint. Nick vroeg ons of dat verstandig is. Jezus (en Menno) waren radicale hervormers, zij gingen voor verandering. Moeten we als doopsgezinden dat niet omarmen i.p.v. Jenga.

En dan wel: Jezus (en Menno) navolgen, maar niet nadoen. Want dat laatste doe je als je strikt vasthoudt aan tradities. Navolgen is dan juist zoeken naar nieuwe wegen. En dan wel samen met elkaar en niet als gemeenten als elkaars tegenstander a la Jenga. Maar samenwerkend om het fundament weer stevig te maken. Zo wordt Jezus Christus (en Menno) onze hoop.

Als laatste vertelde hij een verhaal over mensen die aan zee woonden. Ze zagen mensen verdrinken en ze schoten met een klein bootje te hulp. Ze deden dat telkens weer. Daardoor werden ze beroemd, mensen kwamen langs, wilden meehelpen. Meer en meer helpers en belangstellenden kwamen. Het werd een organisatie, die weer een grotere reddingsboot nodig had, die een tentoonstelling maakte van het huisje. Uiteindelijk was het een enorme organisatie, die nauwelijks meer aan dat redden van die mensen toe kwam. Het was een interessante preek, met veel stof tot nadenken....

Na een lunch was er aandacht voor verleden, heden en toekomst. Frans Dukers vertelde over de geschiedenis van de doopsgezinden in de regio rond Middelstum.

Saapke van der Meer vertelde wat de taken waren van de 2 regiopredikanten en wat ze zoal gedaan hadden tot nu toe en wilden gaan doen. En vooral dat ze ons daarbij nodig hebben.

De middag was verder gewijd aan de regiogemeente: wat vinden we daarvan, zien we kansen of juist problemen. En waar dan. In 4 groepen voerden we intensieve gesprekken.

Het was een interessante dag.

Marianne Doze

PROJECT REGIOKRANT

Eind vorig jaar waren we in Haren bij elkaar met afgevaardigden van de diverse gemeenten in het GDS-gebied, die zich bezig hielden met de diverse krantjes in de gemeenten.

We besloten als start van de regiogemeente in ieder geval te proberen om te komen tot een regiokrانت. Op die manier ontlasten we de gemeenten, maar krijgen we ook informatie over activiteiten in het hele gebied. En we leren meer over elkaar. Daarnaast zijn er dan meer mensen die kopij kunnen bijdragen.

Inmiddels heb ik samen met Ellen van Drooge en Edith de Jonge een conceptkrant gemaakt, die in februari besproken wordt in de projectgroep.

Hopelijk kunnen we daarna een krant maken die naar alle leden gestuurd gaat worden.

Wordt vervolgd!

(Om u een voorproefje te geven van de agenda in de nieuwe regiokrانت voeg ik de agenda die nu gemaakt is aan het eind van deze krant toe)

Marianne Doze

BERICHT VAN INLIA

Geen Henk of Piet, maar Mohammed

De veertig mannen die eerder in de Laarkerk in Zuidlaren werden opgevangen, zitten nu in hotel het Wapen van Vries. Hoteliers Herma en Gerard genieten ervan; werken met gasten is voor hen het mooiste wat er is. "Of ze nu Henk of Piet heten of Mohammed."

Bij de start waren sommige omwonenden boos dat ze maar kort tevoren waren geïnformeerd. Herma hoopt dat diegenen beseffen dat de nood aan de man was. Nog meer hoopt ze dat de mensen die boos of verontrust waren eens een praatje maken met de mannen.

"Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander zijn." In dat verband kwam het verschrikkelijk slecht uit dat het COA onlangs ineens twee Algerijnen in het hotel plaatste die zich vervelend gedroegen. Er is voor gezorgd dat de twee nog diezelfde dag naar Ter Apel werden gebracht.



INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere periode een grotere groep mensen op te kunnen vangen. De crisisopvang op verzoek van het Rijk vindt veelal in kerken plaats, maar het is ingewikkeld om daar maandenlang een grotere groep op te vangen.

Over de kop, in de berm

Net als in de kerken geven vrijwilligers hier lessen Nederlands en andere activiteiten. Gasten kunnen dagelijks naar de sportschool van het dorp en er zijn fietsen. "Er is er al eentje over de kop geslagen", vertelt Gerard, "Lag in de berm, ambulance erbij. Wij bezorgd - ook over hoe dat moest met de ziektekosten! Het liep los."

Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze een jongen geholpen een ov-kaart aan te schaffen, heeft 'ie niet begrepen dat hij ook moest inchecken. Worden ze gebeld door een conducteur "Ik heb hier een zwartrijder, hij heeft uw telefoonnummer bij zich". Zij uitleggen. Het kwam goed; geen boete.

Voor de dood weggesleept

Acht nationaliteiten zitten er. In de loop van de weken is het echt een vriendengroep gebleken. Toen er eind oktober een nieuwe gast kwam, verwelkomde de hele club hem samen. "Die jongen hebben we voor de dood weggesleept", vertelt Herma, "Hij had zeven maanden gelopen. Zijn voeten waren blauw, helemaal ontstoken. Hij moet zóveel pijn hebben gehad. Een ingeschakelde verpleegkundige zei later: dit was kantje boord. Maar hij is er bovenop."

Dankbaar werk, dat merk je. In het restaurant hangt een groepsfoto, van alle gasten samen, vóór het hotel. Hij hangt op een ereplekje.

EN DAN NOG DIT . . .

HOE GOED IS HET....

Hoe goed is het voor mij
met U te leven, God,
en in U te geloven.

Hoe goed is dat voor mij.
Ook als ik mijn twijfels de ruimte laat
of mijn verstand het opgeeft,
als zelfs de knapste mensen
niet verder zien
dan tot de avond van de dag
en niet weten
wat we morgen moeten doen.

Dan geeft U mij, onwrikbaar vast,
de zekerheid dat U er bent
en ervoor zult zorgen
dat niet alle wegen naar het goede
voor mij worden afgesloten.

Aleksander Solzjenitzyn

AGENDA VAN ACTIVITEITEN in het GDS-gebied

Datum:	Tijd:	Locatie:	Evenement:
zo 8 jan	10:00	Kerk Zijldijk	dienst met ds. S. vd Meer
di 10 jan	14:00	Kosterij Zijldijk	gespreksgroep
wo 12 jan	14:00	Kosterij Zijldijk	Dostah.
do 12 jan	10:00	dg kerk Stadskanaal	koffieochtend
vr 03 feb	09:30	Mennozaal kerk Groningen	Inloopochtend Doperse Diaconie
zo 05 feb	10:00	Kerk Groningen	Dienst met ds. Nick Everts
zo 05 feb	10:00	Mennozaal kerk Groningen	Zondagschool
zo 05 feb	12:00	Mennozaal kerk Groningen	Lezing Iris Speckmann en Yvonne Hiemstra over Avondmaal
zo 05 feb	10:00	Kerk Zijldijk	dienst met ds. S. vd Meer
zo 5 febr	10:00	Kerk Sappemeer	dienst met ds. E. Rijkmans
di 07 feb	10:30	Mennozaal kerk Groningen	Koffieochtend
wo 08 feb	14:00	Kosterij Zijldijk	Dostah.
do 09 feb	10:00	dg kerk Stadskanaal	koffieochtend
zo 12 feb	10:00	Kerk Groningen	Dienst met ds. Saapke van der Meer
zo 19 feb	10:00	Kerk Stadskanaal	dienst met ds. Coot Winkler Prins
zo 14 feb	14:00	Kosterij Zijldijk	gespreksgroep over Avondmaal
za 18 feb	13:00	Kerk Groningen	Open Kerk tot 16:00 uur
zo 19 feb	10:00	Kerk Groningen	dienst met ds. Afke Boezewinkel
zo 19 feb	10:00	Kerk Zijldijk	dienst met dhr. A. Visser
zo 19 febr	10:00	kerk Sappemeer	dienst verzorgd door eigen leden
ma 20 feb	19:30	Kapiteinspark 23 Veendam	gesprekkring dg gemeente NO Nederland

di 21 feb	17:30	Mennozaal kerk Groningen	Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen
do 23 feb	19:30	Diaconie kerk Groningen	Broederkring
zo 26 feb	10:00	Kerk Groningen	dienst met ds. Nick Everts
zo 26 feb	10:00	kerk Stadskanaal	dienst met ds. Yvette Krol
vr 03 mrt	09:30	Mennozaal kerk Groningen	Inloopochtend Doperse Diaconie
zo 05 mrt	15:00	Kerk Groningen	ienst waarin we afscheid nemen van ds. Geert Brüsewitz
zo 05 mrt	10:00	Kerk Zijldijk	dienst met ds. S. vd Meer
zo 5 mrt	10:00	Kerk Sappemeer	dienst, voorganger onbekend
wo 08 mrt	14:00	Kosterij Zijldijk	Dostah.
do 09 mrt	10:00	Kerk Stadskanaal	koffieochtend
zo 12 mrt	10:00	Kerk Stadskanaal	dienst met dhr. Frans Dukers
do 16 mrt	14:00	Kosterij Zijldijk	gespreksgroep
zo 19 mrt	10:00	Kerk Zijldijk	dienst met ds. S. vd Meer
zo 19 mrt	10:00	Kerk Sappemeer	dienst verzorgd door eigen leden
ma 20 mrt	19:30	Oldenhof 13 Veendam	gesprekskring dg gemeente NO Nederland
zo 26 mrt	00:00	Kerk Stadskanaal	dienst met ds. Saakjen de Hoorn

Kerkdiensten van de Doopsgezinde gemeente

Sappemeer – Noordbroek

Zondag	5 februari	10.00 uur	ds. Els Rijkmans
Zondag	19 februari	10.00 uur	dienst verzorgd door eigen leden
Zondag	5 maart	10.00 uur	dienst voorganger Saakje van Hoorn
Zondag	19 maart	10.00 uur	dienst verzorgd door eigen leden
Vrijdag	7 april	19.00 uur	dienst, voorganger onbekend, Goede Vrijdag
Zondag	9 april	10.00 uur	ds. Els Rijkmans, Pasen
Zondag	23 april	10.00 uur	dienst verzorgd door eigen leden

Uiterste inleverdatum voor kopij voor het Paasnummer:
10 maart 2023

Sappemeer-Noordbroek:

Vermaning: Noorderstraat 53, 9611 AB Sappemeer.
Voorganger: Vacant
Voorzitter: zr. A. van der Meer-Kooiker, Hoofdstraat 53, 9635 AT Noordbroek. 0598-452690
email: atsjekooiker@hotmail.com
Secretaris: zr. A van der Meer (zie voorzitter)
Penningmeester: br. H. van der Veen, Nachtegaalstraat 8, 9644 VW Ommelandervijk,
0598-620660 of 06-31699306 email: drikus.van.der.veen@hotmail.com
Rek. nr: NL 64 RABO 0329 1023 46
Pastoraat: Zr. Y Schreuder-Wouda, Achterdiep 15b 9611 BS Sappemeer.
Website: <http://www.dgsappemeer-noordbroek.nl> of
<https://www.doopsgezindnoord.nl/sites/sappemeer/>

Redactie

Marianne Doze:	Vuurdoornweg 101, 9674 KE Winschoten,	0597-413930, md9674@ziggo.nl
Gerard Iwema:	Middenweg 69, 9649 HR Muntendam,	0598-392192, giwema@hotmail.com
Bart Smits	Jan Steenstraat 34, 9718 LS Groningen	050-3188457 bartsmits@ziggo.nl