



regiokrant

REGIONAAL MONDIG DOOPSGEZIND

Inhoudsopgave december 2023	Pagina
Hoofdartikel	1
Kerkdiensten	5
Activiteiten in de regio	6
Berichten uit de gemeenten	6
Colofon	

Pinksteren 2024 "Leve de Heilige Geest"

Pinksteren; altijd 50 dagen ná Pasen! En Pinksteren is het feest dat we vieren dat er een Heilige Geest is, die het instrument is, waardoor mensen worden aangeraakt en tot geloof komen.

De bijbel vertelt het als volgt:
En eensklaps kwam er uit den hemel het geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar de volgelingen van Jezus verbleven. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen en zij werden allen vervuld met den heilige Geest. Aldus deze tekst in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen.



Persoonlijk vind ik dit een prachtige beschrijving hoe de mensen tot geloof in God komen. Het gaat hier om mensen, die op de een of andere manier Jezus nog hebben gekend en die toch verder willen met de ervaring die zij hebben vanuit datgene hoe zij Jezus hebben leren kennen. Maar wat wij denken, dat de Heilige Geest een soort van wind is, dat staat dus niet in de tekst. Het gaat namelijk om het 'geluid wat uit de hemel komt'. En dat geluid is als van een geweldige windvlaag. Er staat dus niet wat wij denken, namelijk: dat er een geweldige windvlaag komt. Nee.....het gaat om het 'geluid'. En om precies te zijn; het geluid uit den hemel.

Wanneer de Israëlieten onderweg zijn vanuit Egypte naar het nieuwe land, gebeurt precies hetzelfde. Via een geluid, maar nu als van een bazuin, maakt God zich bekend aan de Israëlieten en geeft God de Geboden aan het volk. Dat gebeurt nu in feite weer; het "geluid van den hemel", is God zelf, die op deze wijze contact heeft met de volgelingen van Jezus en hen inspireert tot het doen van de geboden. En voor 'dat doen van de geboden' wordt dus gezorgd door de heilige Geest, 'waar zij allen vervuld van werden'.

Deze heilige Geest, is sindsdien het instrumentarium waardoor mensen geïnspireerd worden tot geloof en om hun geloof om te zetten in daden.

Van de eerste doopsgezinden in de zestiende eeuw, kun je zeggen dat zij zeer geïnspireerd waren door de heilige Geest. Vol vuur hielden ze vast aan hun geloofsuitgangspunten al was het in die zestiende eeuw niet gemakkelijk. Maar ook voor ons in 2024 is het niet gemakkelijk om als gemeente te bestaan en om onze geloofsuitgangspunten niet uit het oog te verliezen. En dat dreigt wel te gebeuren doordat de solidariteit met de doopsgezinde gemeente(n) er ineens niet meer lijkt te zijn.



Voor de eerste christenen en de eerste doopsgezinden was de heilige Geest hét instrumentarium om samen te staan voor de uitgangspunten van het geloof in God en zoals Jezus dat geloof leerde.

Laat dit het dan ook voor ons (in de regio!!!!) zo zijn in 2024! Dat we als GDS, de schouders er weer onder zetten. Dat deden de eerste christenen en de eerste doopsgezinden ook bij hun tegenslagen om te bestaan. En daarom; tóch Pinksteren 2024.

Ds. Klaas van der Werf

Kerkdiensten

Datum:	Tijd:	Gemeente:	Omschrijving:
zondag 19 mei	10:00	Groningen	Ds. N. Everts (Pinksteren. m.m.v. het Koor)
	10:00	Zeerijp-Zijldijk	Da. S. van der Meer
	10:00	Groningen	Ds. N. Everts
zondag 26 mei	10:00	Groningen	Zr. Vicky van der Linden
	10:00	Haren	Da. S. van der Meer
zondag 2 juni	10:00	Haren	Buitendag in Fredeshiem
	10:00	Zeerijp-Zijldijk	Mevr. F. Groenbroek
zondag 9 juni	10:00	Groningen	Ds. Ariaan Baan
	10:00	Haren	Ds. K. van der Werf
zondag 16 juni	10:00	Haren	VVP
	10:00	Zeerijp-Zijldijk	Da. S. van der Meer
zondag 23 juni	10:00	Groningen	Ds. Tirtsa Liefting
	10:00	Haren	Ds. K. van der Werf
zondag 30 juni	10:00	Groningen	Ds. N. Everts
	10:00	Zeerijp-Zijldijk	Da. J. Gaaikema
	10:00	Haren	VVP
zondag 7 juli	10:00	Groningen	Ds. N. Everts
zondag 14 juli	10:00	Zeerijp-Zijldijk	Da. S. van der Meer
	10:00	Groningen	Ds. Afke Boezewinkel
zondag 21 juli	10:00	Groningen	Ds. N. Everts (Remonstranten en Lutheranen)



Activiteiten in de regio

woensdag 15 mei	14:00	Groningen	Poeziekring o.l.v. Ds. Tj. Kindt
	19:30	Haren	Voorjaarsledenvergadering
vrijdag 17 mei	15:00	Haren	Liturgisch bloemschikken
dinsdag 21 mei	17:30	Groningen	"Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen"
woensdag 22 mei	19:30	Haren	Quiltgroep
donderdag 23 mei	19:30	Groningen	Voorjaarsledenvergadering
zaterdag 25 mei	10:00	Groningen	Landelijke Broederkringendag
maandag 27 mei	13:30	Haren	Koorrepetitie
zondag 2 juni	10:00	Groningen	Buitendag in Fredeshiem
dinsdag 4 juni	09:45	Haren	Thema ochtend
	10:30	Groningen	Koffieochtend
woensdag 5 juni	18:00	Groningen	Maaltijd met, door en voor vluchtelingen
zondag 16 juni	13:00	Groningen	DoRe-Cafe (fietstocht naar Lettelbert)
dinsdag 18 juni	17:30	Groningen	"Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen"
woensdag 19 juni	14:00	Groningen	Poeziekring o.l.v. Ds. Tj. Kindt
zaterdag 22 juni	10:00	Groningen	Opening van Roze Zaterdag (in de Der Aa-kerk)
vrijdag 28 juni	15:30	Haren Zoete	inval
dinsdag 2 juli	10:30	Groningen	Koffieochtend
donderdag 4 juli	15:00	Groningen	DoRe-Cafe (Theater van de Laatste Dagen)
dinsdag 16 juli	17:30	Groningen	"Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen"



Proponentsexamen ds. Nick Everts

Vrijwel gelijk met het uitkomen van dit regioblad is het proponentsexamen van ds. Nick Everts. Op 14 mei '24 rond hij namelijk een verdiepend traject aan het seminarie af met een mondeling examen op basis van een reflectieverslag. Indien hij slaagt, en dat is de verwachting, dan zal hij op 25 mei door de landelijke Broederschapsvergadering als proponent aangesteld worden.

Wat is nou een proponent? In feite zou je het proponenterschap kunnen zien als een uiting dat iemand het volle vertrouwen geniet van de gehele (lees: landelijke) broederschap. Dat betekent dat iemand niet alleen de juiste studie heeft afgerond, maar hij of zij ook als persoon en als gelovige het volle vertrouwen krijgt vanuit het seminarie en de landelijke broederschapsvergadering.

Omdat lokale gemeenten vrij zijn om iemand aan te stellen, kun je ook zonder het proponenterschap als predikant werkzaam zijn. Voor Nick was het vanaf het begin de wens om ook de erkenning als proponent te krijgen. In het verdiepende traject heeft hij mentorschap gekregen, zich nader verdiept in de geschiedenis en seminariebijeenkomsten bezocht.

Liturgisch bloemschikken – vrijdagmiddag 17 mei

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Als Doopsgezinden zijn wij hier niet zo mee bekend. Daarom zal Alie Bakker in de kerk in Haren hier meer over vertellen en te laten zien.

Om half drie bij mevr. A. Bakker,
Waterhuizerweg 64 in Haren.
Of om kwart over twee bij de kerk,
dan gaan we gezamenlijk heen,

Jantiena de Vries-Durksz



Pinksteren 19 mei 2024



Op eerste Pinksterdag zal het Noordelijk Doopsgezind Koor medewerking verlenen aan de dienst om 10.00 in Groningen-Stad. In Groningen is het gebruik om met Pinksteren de doopjubilea te vieren. Iedereen die vijf jaar geleden of een veelvoud daarvan gedoopt is, krijgt een bloem en blikt terug op de doop / belijdenis. Extra mooi om deze Pinksterdienst dankzij het koor te vieren met meer mensen uit de regio. Wees welkom!

Zusterkring Haren-Groningen

We sluiten het eerste half jaar af met een "High Tea" in het Scandinavisch dorp, Oude Badweg 1 Eelderwolde op **woensdagmiddag 29 mei**. Jullie worden om **14.30 uur** verwacht in het Elanderhûs.

Opgave voor 28 mei bij Gerbrig
tel: 050-3093242

De kosten zijn €20,-- Graag bij aankomst in een enveloppe met je naam er op inleveren bij Gerbrig.

We hopen er een gezellige middag van te maken. Om ca half vijf gaan we weer huiswaarts.



Om de lange periode in de zomer te onderbreken willen we op **dinsdagmiddag 19 juli en 13 augustus** weer de mogelijkheid geven om een kopje thee te drinken op de **Mikkelhorst** aan de Klaverlaan 37 in Haren. Iedereen is welkom, neem gerust iemand mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Bij regen gaat het niet door! We zijn er vanaf 14:30 uur tot 16:00 uur. Als het mogelijk is kunnen we nog in de tuin kijken of een biologisch product kopen in de winkel.

Gerbrig Rietema



Sociëteit van Doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost Friesland
Ring Zwolle

**'Forever Young'
Noordelijke Buitendag op
'Buitengoed Fredeshiem'
zondag 2 juni 2024**

Deze dag is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap van welke denominatie ook. Het gaat om samen gemeente-zijn op een bijzondere locatie.

Naast vieren en delen met elkaar zal er ook voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Ook zijn er diverse workshops waaraan deelgenomen kan worden. We hopen met deze Buitendag voor verbinding te zorgen, maar daarvoor moeten we wel zelf in de benen.

We hebben elkaar nodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop op toekomst! Er is geen verbinding tussen mensen als wij zelf niet in beweging komen. Vandaar dat we als werkgroep hebben gekozen voor het thema: "For ever Young"

Het programma van de Buitendag:

10.00 – 10.30 uur	Inloop en ontmoeting met koffie
10.30 – 11.15 uur	Welkom en ochtendviering
11.30 – 12.45 uur	Workshops
13.00 – 14.00 uur	Lunch
14.15 – 14.45 uur	Korte afsluiting, lied en zegenbede
15.00 uur	Nagenieten met thee/ koffie of limonade

De workshops waar u uit kunt kiezen op de dag zelf zijn:

1. Zingen door Jelma Wiegersma
2. Best practices door Nick Everts
3. Kroegpraat middenleeftijders
4. Ubuntu door Jeannette den Ouden
5. Vreedzaam communiceren door Iepie Kroese
6. Spirituele wandeling door Tjitske Hiemstra
7. Verhalen vertellen door Jehannes Regnerus
8. Kinderprogramma door Frederiek van der Hammen

We zitten op een prachtige locatie "Buitengoed Fredeshiem" waar het zowel binnen als buiten heel goed toeven is. Voor een overnachting kunt u op eigen kosten nu alvast een kamer reserveren.

De kosten voor de Buitendag bedragen €15,- pp. vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren zijn gratis. Het is de bedoeling dat u zich persoonlijk en centraal opgeeft

bij de Doopsgezinde gemeente van Zwolle. I.v.m. de beschikbare ruimte is opgave verplicht.

Dit kan **vanaf 1 mei – 15 mei a.s.** via een deelnameformulier dat u kunt downloaden van de website van de Doopsgezinde gemeente Zwolle.

www.dgzwolfe.doopsgezind.nl

U kunt het geld overmaken op rekening **NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Noordelijke Buitendag 2024.**

U kunt ook betalen via een aangegeven QR code. U bent pas ingeschreven als u het bedrag van € 15,- hebt overgemaakt.

We hopen op een mooie en verbindende Buitendag.

Met een hartelijke groet van:

Atsje van der Meer – Kooiker / GDS – 06 43152956

Thecla Barneveld / Ring Zwolle– 06 41711715

Korneel Roosma – de Vries / FDS– 06 41711715

Jehannes Regnerus / FDS – 0683569177

Ronald Tuinstra / Ring Zwolle – 0651565601



Uitnodiging Doperse Excursie Witmarsum en Pingjum 13 juli 2024



DG Haren nodigt u van harte uit om mee te gaan naar Witmarsum en Pingjum op zaterdag 13 juli 2024. We zullen in de voetsporen treden van Menno Simons.

We bezoeken in Witmarsum als eerste het Menno Simons monument en bijbehorende contourenkerkje, de contouren van de allereerste kerk.

Aansluitend staat de koffie en lunch voor ons klaar in Groencentrum Witmarsum.

Na de lunch rijden we naar het schuilkerkje, "Fermanje" in Pingjum. Daar zal ds. Johannes van der Meer vertellen over het leven en werk van Menno Simons. De naast gelegen Victoriuserkerk, waar Menno tot priester is ingewijd, kan aansluitend bezocht worden.

We sluiten het bezoek af met koffie en lekkers in Witmarsum.

We gaan gezamenlijk in een touringcar naar Witmarsum. De loopafstanden in Witmarsum en Pingjum zijn klein, de bus kan ons zo nodig voor de deur afzetten.

Voor wie:

We nodigen een ieder binnen de GDS uit, die zin heeft om een dag met elkaar op pad te gaan. En die even terug in de tijd wil, naar de oorsprong van het doperse gedachtengoed in Nederland.

Praktische informatie:

Vertrek P&R Assen: 9.00 uur, geplande retourtijd 18.00 uur
Vertrek P&R Haren: 9.30 uur, geplande retourtijd 17.30 uur
Vertrek P&R Hoogkerk: 10.00 uur, geplande retourtijd 17.00 uur

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Ter plekke wordt een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Menno Simons SDMF, die de monumenten beheert, op prijs gesteld.

De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties.



Opgave:

U kunt zich **tot uiterlijk 18 mei a.s.** aanmelden bij zr Tonny van Rede, kerkenraadslid DG Haren: e-mail: t.vanrede@home.nl / telefoon: 06-54264456

Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer, bij welke P&R u wilt opstappen en of u dieetwensen/ voedselallergieën heeft waarmee rekening gehouden moet worden.

Er is plek voor max. 50 deelnemers. Vol is vol!!!



Een (heerlijk) kopje koffie

Geen beter medicijn tegen armoede dan het vermogen om in het eigen inkomen te voorzien. Met dat uitgangspunt is Fair Trade handel oftewel eerlijke handel in Nederland begonnen.

Geschiedenis in het kort

Fair Trade begon met het verkopen van producten in kerken in de rijke Westerse landen, hiermee zamelden ze geld in voor de armere landen. Veel mensen vonden dit een goed idee en zo werd er op 4 januari 1959 het Komitee Steun Onderontwikkelde Streken (S.O.S.) opgericht.

Omdat het voor kleine boeren in ontwikkelingslanden moeilijk was hun producten te verkopen -ze konden niet tegen de grote multinationals op- werd er naar manieren gezocht waardoor boeren hun producten beter konden verkopen. Kleine coöperaties werden opgezet, handelsrelaties ontstonden, een afzetmarkt in Nederland begon vorm te krijgen. Dit kreeg een stimulans door de opzet van Wereldwinkels. In 1969 werd de eerste wereldwinkel geopend in Breukelen.

In 1973 importeerde S.O.S. 50.000 kilo koffie uit Guatemala en ging dit in Nederland verkopen. Vanuit kerken of uit huis werd de koffie aan de man/vrouw gebracht. Of een hoekje in een winkel. Dit was een enorm succes. In 1987 werd deze koffie ook verkocht aan de overheid, aan bedrijven en aan andere instellingen. Helaas was dit niet voldoende, daarom ging men verder zoeken naar een

andere methode om Fair Trade producten toegankelijk te maken voor meer mensen. Een jaar later, in 1988, werd het Max-Havelaar keurmerk opgericht.

Op 15 november 1988 werd de eerste koffie met het Max Havelaar keurmerk aangeboden aan Prins Claus. Dit is één van de redenen waarom de koffie met het Max Havelaar keurmerk zo populair werd.

Langzamerhand volgden steeds meer producten uit ontwikkelingslanden van over de hele wereld. In 1990 kwamen er meer Fair Trade producten bij met meer levensmiddelen zoals thee, honing en chocola. Tegenwoordig is er onder andere ook Fairtrade bananen, thee, suiker, sinaasappelsap, bloemen, diverse kunst/handnijverheid (cadeauartikelen) en zelfs Fairtrade gecertificeerd goud.

Waarom Fair Trade handel

Het helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Ontwikkelingshandel genoemd. Uitgangspunten daarbij zijn:

Een eerlijke prijs voor de producent voor zijn product gebaseerd op het leefbaar loon in het productieland. Er wordt gebouwd aan langdurige en transparante handelsrelaties. Hierbij staan zorg voor de mens en milieu voorop. De mens in: goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid of gedwongen arbeid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en zorg voor milieu zoals: veilig werken, geen pesticiden, zo mogelijk biologisch, hergebruik materialen.

Verder wordt er gezorgd voor voorfinanciering, zodat materialen ingekocht kunnen worden, begeleiding bij productontwikkeling opdat de producten hier ook verkoopbaar zijn en promotie om de verkoop te stimuleren. De producenten of coöperaties ontvangen een premie bovenop de prijs van het product. Dit wordt veelal gezamenlijk geïnvesteerd in zaken voor het algemeen nut van de gemeenschap. Denk daarbij aan windmolens/zonne-energie, gezondheidszorg en scholing.

Vanuit Nederland worden de projecten regelmatig bezocht en wordt er gekeken of men zich aan de afgesproken voorwaarden houdt. Zodat een product met een Fair Trade label dat hier verkocht wordt, ook gegarandeerd Fair gemaakt wordt.

Wat heeft het met de kerk te maken

Als kerk(mensen) willen we opstaan voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. Het bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshandel is daar een mogelijkheid voor. Hoe je dat doet? Dat kan simpel zijn. Let tijdens het boodschappen doen eens op het Max Havelaar of Fairtrade keurmerk. In veel supermarkten zijn wel producten te koop. Rijst, ananas, bananen of koffie nodig? Waarom dan niet het Fair Trade product gepakt? Loop voor een cadeautje eens een wereldwinkel binnen.

En natuurlijk blijven koffiedrinken na de dienst. Want daar wordt al jaren (h)eerlijke koffie geschonken. Zo eenvoudig kan het zijn: koffie drinken met een goed gevoel.



fairtrade
keurmerk



Janet
Gorter

Beste allen,

Afgelopen dinsdag is de camperbus van Aart Hoogcarspel (met aanhangwagen) met 250 (!) comforters op weg gegaan naar Detmold.



Lieve mensen, wat een prachtig aantal. Jullie hebben heel hard gewerkt. Ook zijn 50 hygiënekits meegegaan met de zending.

De goederen zijn goed aangekomen in Detmold. De transportmogelijkheid naar Oekraïne, die Johann Matthies (onze contactpersoon in Duitsland) had voorbereid, mislukte en daarom zijn de comforters tijdelijk opgeslagen in een hal van een groeiende Mennonieten Gemeente "Schöne Aussicht" in Detmold. Die zijn bezig een voormalig bedrijfspand om te bouwen tot kerk.

De comforters en andere hulpgoederen worden via Mennonieten kanalen uitgedeeld in de frontregio's bij o.a. Melitopol en Cherson, aan alle mensen die hulp nodig hebben.

Zodra meer bekend is over het vervolg van deze zending laten we het uiteraard weten.

We hopen dat we in september ook weer een mooi aantal comforters én deze keer sokken kunnen sturen.

*Met vriendelijke groet
Jeannette en Marjan*



Grootouder-kleinkinddienst DG Roden zondag 7 april 2024

Op zondag 7 april was het een bijzondere drukte in de vermaning van Roden. Het was namelijk een speciale dienst voor grootouders en kleinkinderen. Bij aanvang van de dienst vroeg voorzitter Berend Kobes onder andere naar de leeftijd van de kinderen en naar de leeftijd van de volwassenen om op deze manier te kunnen constateren dat de jongste 4 jaar was en de oudste 93 jaar. Kinderen liepen voor de dienst in en om het gebouw en hielpen mee met het klokluiden. Om de juiste slag te krijgen bleek toch nog moeilijker te zijn dan gedacht, maar het enthousiasme van de jeugdige klokkenluiders was er niet minder om.



Bij het begin van de dienst, vertelde ds. Klaas van der Werf wat er allemaal te zien was in de kerk en waarvoor bijvoorbeeld het liederenbord diende. Ook vertelde hij dat de tafel die in de kerk staat niet zomaar een tafel is, maar een

avondmaalstafel wordt genoemd, en waarom er een preekstoel in de kerk staat. Kinderen mochten bij de oude grote bijbel kijken, die op de avondmaalstafel ligt, en proberen om er een stukje uit te lezen, wat niet lukte door de oude Gotische letters.

Na het verhaal van de tien plagen en de doortocht van de Israëlieten door de Schelfzee, was er een pauze met koffie en limonade met wat lekkers en daarna zijn er vredesduiven gemaakt. Jong en oud gingen met veel enthousiasme vredesduiven maken en inkleuren. Na afsluiting van de dienst zo rond kwart voor elf, met het zingen van het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn", zijn er nog lekkere pannenkoeken gegeten.

Wij waren IK BEN omdat wij zijn Ubuntu

Wij waren IK BEN omdat wij zijn Ubuntu is het onderwerp van de preek die Abush ter Maat op 14 april j.l. in de doopsgezinde gemeente gaf. Ik ben in deze dienst verantwoordelijk geweest voor de visuele ondersteuning. Als illustrator is het mijn vak om de kern



van een boodschap naar een beeld te vertalen. Dit beeld moet congruent aan de tekst zijn en de tekst ondersteunen. Samen vormen zij een geheel. Om te kunnen vertalen en het illustreren heb ik als kind gehoor gegeven aan iets wat ik het liefste deed: Tekenen. Ik ben gaan studeren en heb er mijn beroep van gemaakt. Illustreren is een talent, mij gegeven. In de preek hebben wij de gemeente bij binnenkomst gevraagd om op een post-it met daarop: Ik ben het talent / beroep of ander woord dat bij hen opkwam in te vullen. Een ieder mocht vervolgens tijdens de dienst zijn/ haar post-it die allemaal verschillend van vorm waren op het grijze doek voor in de kerk plakken. Abusch heeft ons in de preek meegenomen hoe generaties voor ons en de huidige generaties en wijzelf als generatie elkaar dragen en ondersteunen in wie wij zijn. In een maatschappij die gericht is op zichzelf en competitief is, kan het moeilijk zijn om jezelf van waarde te weten. In de dialoog die Abush en ik hadden vertelde ik dat het moeilijk is om jezelf van waarde te weten. Vanwege een fysieke beperking voldoe ik niet aan de 'norm' die er in de huidige maatschappij heerst. Onze maatschappij is vooral op een lopende mens



gericht dat is de norm Hoe hard ik ook zal werken, studeren of me best zal doen ook in de toekomst zal ik niet aan deze norm gaan voldoen. Betekend dit nu dat ik niet van waarde ben Natuurlijk niet!.... maar deze norm kan soms mijn zicht op mezelf verdoezelen waardoor ik me minder voel. Ook ik in een wereld waar veel wedstrijden zijn. waarin we getoetst beoordeeld worden op school, op ons werk of in onze sociale omgeving is het lastig om jezelf niet te vergelijken met een ander en te oordelen. We zijn vergeten dat we al waardevol zijn, we daar ons best niet voor hoeven doen en we allemaal talenten hebben gekregen om elkaar aan te vullen immers samen maken wij de wereld. Met mijn talent als illustrator vulde ik in deze preek Abusch aan. Zijn tekst, zijn gesproken woorden werden ondersteund door het beeld

dat wij als gemeente samen maakten en werden een geheel. Verschillende post-its werden tijdens de dienst door lijnen met elkaar en god verbonden. Zo werd zichtbaar dat een ieder met zijn of haar talent groot en klein jong en oud van waarde is en bijdraagt in deze wereld door gewoon te zijn wie hij zij is uniek prachtig mens kind van God die zijn haar talent mag uitdragen en delen om te ander aan te vullen, om samen een te zijn. Deze preek eindigde de bemoediging om in de spiegel met de ogen van God naar jezelf te kijken en met de slogan: **'Share your talent connect with God, family & friends and move the world!'**



Colofon

Predikanten

- Ds. L. (Nick) Everts
contact@nickeverts.nl
- Ds. S. (Saapke) van der Meer
saapke48@gmail.com
- Ds. K. (Klaas) van der Werf
klaasvdwerf@upcmail.nl

Jeugdwerker

- I. (Ietsje) de Boer
e-mail: ietsjehinke@hotmail.com

Redactie

Edith de Jonge en Jantiena de Vries

Kopij aanleveren als Word-document in lettertype Verdana, punt 11 via regioblad-noord@doopsgezind.nl.

Kopij dat aangeleverd wordt als pdf-bestand wordt niet in behandeling genomen. Illustraties zoals foto's en plaatjes bij voorkeur als apart document meesturen.

Contactpersonen

- Kring Emmen
fransdukers@gmail.com
- DG Groningen
secr.dgg@outlook.com
- DG Haren
Wijk Assen
aghoekema@riepma.com
- DG Middelstum
g.en.l.schilthuis@12move.nl
- DG Noordoost-Nederland
jaaphemrica@netvisit.nl
- DG Roden
knottnerus.kuis@gmail.com
- DG Sappemeer-Noordbroek
atsjekooiker@hotmail.com
- DG Westerkwartier
secretaris@dgwesterkwartier.nl
- DG Zeerijp-Zijldijk
dluursema@gmail.com

<i>Nr.</i>	<i>Periode</i>	<i>Deadline aanleveren kopij</i>	<i>Verschijningsdatum</i>
1	Winter	Woensdag 7 februari	Woensdag 14 februari
2	Pasen	Woensdag 20 maart	Woensdag 27 maart
3	Pinksteren	Woensdag 8 mei	Woensdag 15 mei
4	Zomer	Woensdag 10 juli	Woensdag 17 juli
5	Start seizoen	Woensdag 18 september	Woensdag 25 september
6	Kerst	Woensdag 10 november	Woensdag 17 november

<i>Lay-out:</i> Frans Riepma	<i>Druk / verspreiding:</i> Nynke Dijkstra / Anco de Vries Oude Boteringestraat. 33, Groningen
---------------------------------	--