

Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst¹

- Welkom! Deze dienst op papier is vanwege het 'corona-virus' een alternatief voor onze samenkomsten op de zondagmorgen in de Vermaning.
- Overweeg om dit op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur of een ander moment om toch de eenheid rond een gezamenlijke Bijbeltekst te ervaren.
- Overweeg om van tevoren één (of twee) cd ('s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.
- U kunt een kaars met lucifers klaarzetten.
- Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U kunt een bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.
- Na de huisdienst vindt u enkele pagina's om met kinderen bezig te zijn met het thema van *uitzicht en hoop*. U kunt het ook doorsturen naar eventuele kinderen en kleinkinderen, zodat zij, op een eigen wijze bezig kunnen gaan. Dit heeft Petra Prins (jeugdwerker DG Leeuwarden) toegevoegd.
- Deze viering is ook opgenomen op Youtube en te zien bij [doopsgezindenleeuwarden.nl](https://www.doopsgezindenleeuwarden.nl). Ga naar "Gemeente zijn in Corona-tijd" en daar vindt u deze huisdienst. Tori Kelly speelt fluit en de zangers zijn Aukje van der Schaaf en Jan Altenburg.
- Op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden.
- Koffie is er, vooraf en/of na afloop van deze huisdienst.

ds. Tjitske Hiemstra, voorganger van DG Leeuwarden
wens u een goede dienst toe in verbondenheid.
Reacties op deze huisdienst graag naar: tj.hiemstra@hetnet.nl

¹ Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek *De gemeente komt samen* (1998).

De gemeente komt in gedachte samen

'Zie, Ik ben met u'

Muziek

Ontsteken van een kaars, doet u het thuis ook?

In Gods Naam ontsteken we het Licht,
Gods zei immers: Er zij Licht.
Jezus zei: Ik ben het Licht der Wereld,
in deze lichtende Geest vieren we samen.

Een moment van inkeer

Bemoediging

Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
Schepper van al wat leeft
die in ons gelooft, op ons hoopt, ons liefheeft,
die bron van licht en leven is
en ons nabij tot het eind van de tijd.

Op de zondag na Pinkster vieren we vanouds trinitatis: feest van Vader, Zoon en Geest. Nu houd ik niet van dogma's en theologische uitvindingen. Juist daarom spreekt lied 706 in het Nieuwe Liedboek me zo aan. Op een Engelse volksmelodie heeft Sytze de Vries een vertaling gemaakt van een lied dat ons doet dansen met Vader, Zoon en Geest. Ziet u de drie figuren al de kerk binnen komen dansen? Ze dansen en wervelen zo snel om ons heen, dat je in je leven bijna niet weet of het er nu drie of één zijn.

Luister of lees maar: lied 706 nodigt ons uit. De zangers en fluitiste zijn in feestkleding evenals ikzelf...

NL 706: 1

Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

Ziet u de wereld weleens als dansvloer, waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht? Vriend Koos en ik waren afgelopen Pinksterweekend het water op en omdat het zo fijn was, overnachten we ook nog van maandag op dinsdag in de boot op de Grote Wielen. We werden rond 5 uur wakker, omdat het licht begon te worden en tot half 6 heb ik mateloos zitten genieten van de zonsopgang in allerlei kleuren oranje en rood. Weerspiegeld in het water gaat het ook nog dubbelop. Met de vogels rondom, zoals een koekoek, maar ook de muggen vanuit het riet, was het alsof de wereld werkelijk een liefde- en hoopvolle dansvloer was, waar je blijft fotograferen.

Ik laat u graag meegenieten via deze beide foto's



NL 706: 4

Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Met Pinkster vierden we het feest van de Geest en vandaag van alle drie! Op Iona spreekt men vaak over het beeld van een klavertje drie. Drie blaadjes op één steel. Er zijn mensen, die geloven in God, maar moeite hebben met Jezus, of de Geest. Er zijn ook mensen, waarvoor Jezus degene is, die God dichtbij brengt en ons leert om werkelijk mens te zijn; voor hen is God te abstract en de Geest te zweverig. En er zijn mensen, die genieten van de Geest die alles in beweging zet en je steeds opnieuw op weg doet gaan; voor hen is juist die Geest zo inspirerend. En alles wat daartussen in beweegt. Wat een ruimte geven deze drie beelden aan geloof, hoop en liefde...

We lezen vandaag het slot van het Matteüs-evangelie: hfst. 28: 16-20. We krijgen o.a. de opdracht op weg te gaan om mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Drie wegen om tot geloof te komen...

*“De elf leerlingen gingen naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen had onderricht,
en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.*

Jezus kwam op hen toe en zei:

*“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”*

NL 362: 1 en 3 (dezelfde melodie van 487 in het oude liedboek: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht”, beide liederen zijn geschreven door Huub Oosterhuis)

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: "Ik zal jou niet begeven."

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Mensen van God, gemeente van Christus, waar u zich ook maar bevindt...

Wij worden vandaag bij dit slotakkoord van Mattheus opgeroepen **om op weg te gaan**. We mogen weer beperkt naar het buitenland, maar beter is om dichtbij huis **OP WEG TE GAAN!** Kijk nogmaals naar de foto's van de zonsopgang over de Grote Wielen. Wat een goddelijke ervaring was dat. Onverwacht werden we op de goede tijd wakker. En we zagen de zonsopgang weerspiegeld in spiegelglad water met de geluiden van vogels en muggen in de oren. Zo'n ervaring blijft nog een tijdlang in je hele wezen nazinderen. Als een dans van Gods Schepping vol liefde, geloof en hoop. En met die ervaring nog in mijn lijf en ziel, lees ik over de opdracht en belofte van Matteüs. Jezus geeft de opdracht om erop uit te gaan en leerlingen te maken en te dopen in de Naam van Vader, Zoon en Geest.

Op dit moment zou ik volop leerlingen willen maken voor Gods schepping, te meer daar ik las, dat er nog maar 15% over is van de biodiversiteit van 100 jaar geleden. Dat het stil is geworden in de weilanden, de lucht en het water. Tijdens een eerdere overnachting lagen we in een natuurgebied aan de Zwemmer bij Oudwoude. In het weiland naast ons broedden enkele Grutto's en toen daar de zonsopgang hoorde je volop Grutto, Grutto. Bij Engwierum beluisterden we een waar kikvorsconcert.

In de natuur zie ik Vader, Zoon en Geest volop dansen! In het Pinksterweekend mochten wij vanaf het water even meedansen in die kring. In ons lied lazen of hoorden we:

*Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.*

Dat woord van God, die Bijbel begint met een prachtig Scheppingslied, pas op de 6^e dag als ook de dieren aanwezig zijn komen wij mensen aan bod om goed voor die hele schepping te zorgen. Gods naam is hartstocht voor gerechtigheid, tussen mensen en ook in de omgang met die immens grote schepping! Dat ieder mens een eigen plek heeft en wij mensen ook aan dier en plant ruimte geven. De psalmen staan vol liederen rond de natuur, een bron om uit te drinken, o.a. psalm 19. Als we dichtbij op weg gaan, ontdekken we de zegen van eigen natuurgebieden en ook de eigen tuin of balkon. Het kan nieuwe zorg en aandacht bij ons oproepen. Is dat iets om te leren, zoals Jezus ons opgedragen heeft? Jezus ontmoet zijn leerlingen in dit slotakkoord niet voor niets op een berg. Het is de plek waar je voor je gevoel dicht bij God bent (ook op het Friese water kun je zo'n gevoel krijgen)

Mattheus beschrijft in hfst 5 t/m 7 de Bergrede van Jezus. In die Bergrede vertelt Jezus over gelukkig zijn, o.a. als je hongert en dorst naar gerechtigheid. En wat ben ik dan blij, als zovele mensen de straat opgaan - wereldwijd - voor een gekleurd mens George Floyd, die letterlijk de adem ontnomen wordt.

(via een filmpje zagen we het allen) Het helpt niets, als de president van Amerika eerst een vreedzame demonstratie met traangas en geweld uiteen jaagt om daarna met een *gesloten* bijbel voor een kerk te gaan staan. Als je de bijbel opendoet, lees je juist dat de barmhartigen, de zachtmoedigen, de zuiveren van hart, en de vredestichters gelukkig geprezen worden! Wees dan als hen...

En verderop in de Bergrede zegt Jezus: Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader, die ze voedt. Maak je geen zorgen, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De rest wordt je gegeven. Daarmee worden wij op weg gestuurd; met al deze woorden en verhalen van Jezus.

Als alles **gewoon** was geweest, dan hadden we in Leeuwarden met Pinksteren twee nieuwe broeders kunnen verwelkomen, dan was er half mei een geboortedankzegging geweest en waren de ouders belangstellenden geworden. Onze nieuwe jeugdwerker had allerlei gezinnen zullen verwelkomen. Ook bij u kon vast veel niet doorgaan, want alles ligt stil. Hoe gaan we in deze tijd van afstand op weg om leerlingen te maken? Of geeft juist dit thuis zitten - dit niet naar verre oorden kunnen gaan - kansen om meer bij jezelf te komen, bij diepere vragen die er leven op de bodem van je ziel? Of leven er vragen in je, ten opzichte van je omgang met anderen en in je omgang met de natuur, met plant en dier? Is de versoepeling van de lockdown een mogelijkheid om bepaalde zaken nu anders te gaan doen? Ook als gemeente kunnen we daar aandacht aan geven en ik ben benieuwd naar úw verhaal!

Let op: Ook al bent u thuis of elders, ik wil u vragen, wat u zou doen als leerling van Jezus, want dat zijn en blijven we levenslang. Als u vandaag de opdracht zou ontvangen om mensen te leren, wat Jezus ons opgedragen heeft! Dat Koninkrijk van God en die gerechtigheid is iets om te doen, om ook samen te doen! Er is veel werk aan de wereld...

Wat is nu het eerste wat in u opkomt om te zeggen tegen uzelf, of anderen en/of wat is het eerste wat u zou willen doen?

Zou u me dat willen sturen per brief, kaart of mail? Nog beter is: zeg of doe het vandaag of morgen en stuur me de uitkomst en reacties. Dan neem ik dat mee voor zondag 5 juli, de eerste dienst die we weer in de vermaning van Leeuwarden houden. (U kunt het ook naar uw eigen predikant sturen!)

Mattheus laat Jezus in zijn slotakkoord zeggen: Ga dus op weg en maak (alle volken tot mijn) leerlingen, door te dopen... en te leren.. Als ze daar op de berg samenkomen, zijn er leerlingen die meteen neerknielen, maar anderen twijfelen of hâlden har op in distânsje (blijven op afstand). Zo zal het ook met ons gaan. We staan meteen op en gaan aan de slag of blijven eerst wat op afstand en komen later in beweging. Uiteindelijk zijn alle leerlingen opgestaan en op weg gegaan om te leren en te dopen, of te dopen en te leren. Een doorgaand proces.

En uiteindelijk is er dan ook die alomvattende belofte: Zie ik ben met jullie, alle dagen, tot het eind van de tijd. Zoals God met Abraham op weg ging, met Jacob worstelde, met Jozef was in zijn dromen, met Ruth meeliep de grens over naar een nieuw land, met Esther, die haar leven waagde, met het volk mee dwars door de woestijn heen. Zo ging God ook met Jezus mee, zelfs in zijn lijden en doodsstrijd aan het kruis. Elke dag opnieuw: Ik ben met jullie tot we ons leven kunnen overgeven in Gods handen... Laten we opstaan én gaan, met Gods Geest levenslang op weg, Amen

NL 568a Ubi caritas

U - bi ca - ri - tas et a - mor — u - bi ca - ri - tas De - us i - bi est.
Dêr't de leaf-de bloeit, de fre - de floeit — en de freon-skip groeit, dêr is God mei ús.
 Daar waar liefde heerst en vre - de, daar waar lief - de heerst, daar is God met ons.

Gebed, toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Fluister het mij in, heilige Geest:
 ik zal het goede denken.
 Spoor me aan, heilige Geest:
 ik zal het goede doen.
 Verlok me, heilige Geest:
 ik zal het goede zoeken.
 Geef me kracht, heilige Geest:
 ik zal het goede vasthouden.
 Bescherm me, heilige Geest:
 ik zal het goede nooit verliezen.

In stilte bidden we onze eigen gebeden...

Ontferm U, God.

We beëindigen ons gebed met te luisteren naar Gods belofte

Cantor: Lo, I am with you to the end of the world.
 Cantor: Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.

(Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow nr.36)

Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd. (2 x)

Zie, Ik ben met u, zie ik ben met u, zie Ik ben met u tot het eind van de tijd.

All: Lo, — I am with you to the end of the world. Lo, I am with you;
 Allen: Zie, — Ik ben met u tot het eind van de tijd. Zie, Ik ben met u,

Sjoch, Ik bin mei jim yn 'e striid foar it rjocht. (2 x).

Sjoch, Ik bin mei jim, sjoch Ik bin mei jim, sjoch ik bin mei jim yn 'e striid foar it rjocht.

Lo, I am with you; Lo, I am with you to the end of the world.
 zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.

Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt (2 x).

Zie, Ik ben met u, zie Ik ben met u, zie Ik ben met u als de liefde veel vraagt.

Zie, Ik ben met u als er eenzaamheid dreigt. Zie Ik ben met u als er eenzaamheid dreigt.

Zie, Ik ben met u, zie Ik ben met u, zie Ik ben met u als er eenzaamheid dreigt.

Sjoch, Ik bin mei jim oant de ein fan 'e wrâld. Sjoch Ik bin mei jim oant de ein fan 'e wrâld.

Sjoch, ik bin mei jim, sjoch, ik bin mei jim, sjoch Ik bin mei jim oant de ein fan 'e wrâld

Slotlied uit Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld nr. 31



Vre - de wens ik je toe, lief - de wens ik je toe.

Mo - ge God je be - hoe - den, leef met zijn lief - de,

vre - de wens ik je toe. Ze - gen wens ik je toe.

Aan - dacht wens ik je toe. Dat er men - sen

zijn met wie je kunt de - len. Ze - gen wens ik je toe.

Zegenbede

Dat je de weg mag gaan, die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden
in Gods ogen en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Ga op weg, ga in vrede,
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Amen

- Collecte, zie bij mededelingen

Mededelingen

- Deze dienst werd samengesteld door ds. Tjitske Hiemstra van DG Leeuwarden.
- Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.
- De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in Friesland en Groningen, en daarbuiten. De secretariaten zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou zijn voorgegaan. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.
- Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Via de wijkhoofden wordt deze huisdienst en de pastorale brief van ds. Tjitske Hiemstra bij hen bezorgd.
- Volgende week zondag 14 juni kunt u een huisdienst van ds. Roelof Akse van DG Drachten-Ureterp en DG Leeuwarden verwachten.
- Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

- Collectebestemming:
- Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.